

Echte kabouters aan het werk in Mandelhoek

IZEGEM - Ze bestaan echt, hun leven is echter niet altijd een sprookje. In en rond Izegem zijn ze ijverig aan het werk onder de vleugels van de "Buizerd". Enkele weken geleden, op een koude zondagmorgen, kwamen ze voor een verrassing te staan in het natuurreservaatje Mandelhoek. Toen een ijverige kabouter, heel milieubewust een rode sluitdop van een fles wou oprapen, deed hij een merkwaardige ontdekking. Die dop bleek namelijk een krulhaarkelkzwam te zijn.

Alhoewel deze kelkzwam sterk gekleurd is, laat hij zich zeer moeilijk opmerken. Dit komt doordat deze zwammen vroeg in het voorjaar verschijnen, niet echt een paddenstoelmoment.



Het is wel een moment waar heel Izegem fier mag op zijn. Het betekent dat het natuurgehalte van hun biotoop er best mag zijn. Deze zwam is een zeldzame verschijning, die maar kan gedijen op beperkte groeiplaat-

sen, waar veel pas afgevallen takjes liggen. Gezien hun frisse verschijning worden ze ook wel elfennapjeszwam genoemd.

Volgende werkwoorden zitten in de knapzak van de Buizerd-mensen: herstellen, maaien, kappen,

aanplanten, knotten, bekijken, herkennen, koesteren...

Volgende zondag 14 mei: vroegemorgenwandeling Rhodesgoed, start om 5u.

Inlichtingen: 051/30 47 31.

MH